

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

"Τορπίλη" Καρβουνά κατά Μίχα!



"Τορπιλίζει" την ενότητα στο πράσινο στρατόπεδο, ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π. Νίκος Καρβουνάς, εκτοξεύοντας βαριές κατηγορίες κατά του υποψήφιου δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μίχα, αλλά και των στενών συνεργατών του.

Ο δημοτικός σύμβουλος του Παναγιώτη Φασούλα εμφανίζεται ιδιαίτερα καυστικός, επειδή φαίνεται να κόπηκε από τον επίσημο υποψήφιο δήμαρχο με το χρίσμα του ΠΑΣΟΚ. (Αν και στην επιστολή, ο γιατρός εκφράζει μόνο τον εαυτό του, στο ίδιο μήκος κύματος είναι και άλλοι κομμένοι δημοτικοί σύμβουλοι της απερχόμενης δημοτικής αρχής Φασούλας.

Στην επιστολή του, ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π. δηλώνει πως δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος, καθώς, όπως καταγγέλλει, "οι μεθοδεύσεις του Γιάννη Μίχα τον κράτησαν εκτός ψηφοδελτίου", ενώ του αποδίδει βαρύτατους χαρακτηρισμούς, κάνοντας λόγο για "πολιτικό εκβιαστή" !

Τα όσα υποστηρίζει ο Νίκος Καρβουνάς στην επιστολή του αναμένεται να συζητηθούν έντονα κάτω στο λιμάνι, καθώς καταφέρεται εναντίον του υποψήφιου δημάρχου Πειραιά, αλλά και των στενών συνεργατών του, τους οποίους

...

...φωτογραφίζει σε επιστολή του, με την οποία εξηγεί γιατί τελικά δεν θα συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές.

Η επιστολή του Νίκου Καρβουνά έχει έως εξής:

Γιατί τελικά δεν συμμετέχω στις Δημοτικές εκλογές

"Εγκαιρα δήλωσα την επιθυμία μου να συμμετάσχω στις επόμενες Δημοτικές εκλογές.

Άλλωστε θα ήταν η δεύτερη θητεία μου.

Έστειλα τυπικότατα και σύντομο βιογραφικό στον υποψήφιο Δήμαρχο κ. Μίχα, αν και σε κοινούς γνωστούς, δήλωνε ότι έχει άποψη για μένα και για το σημαντικό έργο που γίνεται στην ΚΟ.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π.

Όμως από τις πρώτες δηλώσεις του ανέφερε, ότι θα τραβήξει κόκκινη γραμμή, ότι θα κάνει ανανέωση, ότι θα διοικήσει τον Δήμο με τους δικούς του (τα σκυλιά του, όπως τους ονόμαζε) με τους οποίους πορεύτηκε τα τελευταία χρόνια.

Από τους άλλους, δηλαδή εμάς, τους νυν Δημοτικούς Συμβούλους, θα έπαιρνε 6 έως 8. Μετά τις καλές δημοσκοπήσεις μειώθηκαν σε 3-4.

Η πραγματική πρόθεση όμως εκφράστηκε σαφέστατα από τον στενότερο συνεργάτη του, ο οποίος καυχιόταν ότι : "το μαγαζί το θέλουμε και θα το πάρουμε όλο". Το άκουσα ο ίδιος προσωπικά.

Άρα δεν ήμουν ανυποψίαστος. Ούτε αφελής.

Απλώς περίμενα τον από μηχανής θεό να δώσει λύση στο μέγα πρόβλημα που ενέσκηψε στον Πειραιά.

Έλεγα, δε μπορεί, θα επικρατήσει η σύνεση και η ενότητα, την οποία είδαμε στην περιβόητη φωτογραφία νίκης των τριών υποψηφίων και η οποία τόσο πολύ θορύβησε το αντίπαλο στρατόπεδο.

Όμως μάταια !!!

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά κ. Μίχας με άγνωστα (;) κριτήρια προέβη, συλλήβδην, σε αποκλεισμούς Δημοτικών Συμβούλων, που θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία, διχάζοντας έτσι τον χώρο.

Κατασκεύασε έναν επί πλέον αντίπαλο, από τα σπλάχνα της παράταξης και με τον οποίο μέχρι τώρα μόνο καταγίνεται, για να πριμοδοτήσει τους δικούς του ανθρώπους.

Με το πρόσχημα της αποτυχημένης δημοτικής αρχής, επιχείρησε να πετάξει ως βορά στην κοινωνία δικαίους και αδίκους.

Πρόσβαλε βάνουσα προσωπικότητες και θεσμούς, που μόνο χάριν της ενότητας δεν του αποκρίθηκαν.

Έτεινε ευήκοον ους σε πληροφοριοδότες κατοχικής κοπής.

Εκβίασε πολιτικά ότι θα κατέβει ανεξάρτητος αν δεν περάσει το δικό του.

Τελικά τα κατάφερε. Ο Πειραιάς θα αποκτήσει Καίσαρα. Θα μπορέσει άραγε να γίνει και Ρώμη ;

Όσο για μένα προσωπικά, μια και ο ίδιος ο κ. Μίχας είναι Βοιωτός, θα αναφερθώ στη φράση ενός αρχαίου Βοιωτού, του Επαμεινώνδα :

“Δεν πεθαίνω άτεκνος. Αφήνω δυο κόρες, τη Λεύκτρα και τη Μαντινεία”, που στην περίπτωσή μου σημαίνει φεύγω πετυχημένος και για του λόγου το ασφαλές τα πεπραγμένα τετραετίας της ΚΟ.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π. είναι στη διάθεση του καθενός”.

http://reportaznet.blogspot.com/2010/10/blog-post_3405.html