

Εν τέλει ποιος μας γλύτωσε από την εφεδρεία ;!

Εδώ και δυο βδομάδες η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια και το αίσθημα του άδοξου τέλους κυριαρχούσαν στην ψυχολογία των γιατρών του ΙΚΑ.

Την ίδια αγωνία πιστεύω είχαν και όσοι πίστεψαν στο εγχείρημα του ΕΟΠΥΥ, αφού ήταν ολοφάνερο, πως δε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τη συμβολή των γιατρών που θα έμπαιναν στην εργασιακή εφεδρεία.

Η αγωνιστικότητα όμως των γιατρών, η συστράτευση, όσων πιστεύουν στις δομές της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και οι καθοριστικές παρεμβάσεις του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, απέτρεψαν τη συνταξιοδότηση πολλών συναδέλφων. Πράγματι, η αξιέπαινη αυτή συνεργική προσπάθεια, είχε σαν αποτέλεσμα να πεισθούν 154 βουλευτές και να ψηφίσουν την τροπολογία που αφορούσε τον κλάδο μας.

Κρίμα που δεν πείσθηκαν και οι υπόλοιποι βουλευτές !

Δεν θα μπω στη λογική και κριτική συνολικά του πολυνομοσχεδίου (πλέον νόμου). Θα περιοριστώ στο κομμάτι που είναι αμιγώς ιατρικό.

Πιστεύω, ότι η τροποποίηση του άρθρου 33 παρ. 7β πιστώνεται στις επιτυχίες μας και έτσι πρέπει να παρουσιαστεί στους συναδέλφους. Όχι μικρόψυχα και άτολμα.

Βεβαίως εκκρεμεί η υλοποίηση των διευκρινίσεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ότι δεν θα θιγούν οι υπηρετούντες με σύμβαση αορίστου χρόνου συνάδελφοι. Όμως αυτό δεν αποτελεί λόγο να υποεκτιμούμε την έκβαση που είχε ο αγώνας μας.

Εντάξει, ας μη το πανηγυρίσουμε ! Μπορούμε όμως να χαρούμε. Μπορούμε να αποτιμήσουμε την κατάσταση, που σίγουρα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν χθες. Μπορούμε επίσης, όσο ποτέ άλλοτε, να προχωρήσουμε σε γενναίες υπερβάσεις (θέμα laptops), αν πράγματι μας ενδιαφέρει να ξεκολλήσουμε και να κάνουμε ένα βήμα μπροστά.

Κερδίσαμε μια μάχη σε ένα πόλεμο που σίγουρα συνεχίζεται.

Αν ακυρώνουμε όμως τέτοιες επιτυχίες, προτάσσοντας τις ανασφάλειες και τις φοβίες μας ή τροφοδοτώντας τον χώρο με πανικό, θα μας απαξιώσει η κοινωνία.

Αν υποβαθμίζουμε και δεν αναδεικνύουμε τη σημαντική προσφορά, όσων συνέβαλαν ανυστερόβουλα στην συσπείρωση του κλάδου, αλλά και όσων δε δίστασαν, με προσωπικό ρίσκο, να εκφράσουν ακόμη και αντίθετη με τα ειωθότα άποψη, την επόμενη φορά θα θρηνήσουμε το Βατερλώ μας.

Είναι αλήθεια, ότι πρέπει να είμαστε με το όπλο παρά πόδα. Παράλληλα όμως οφείλουμε να γιορτάζουμε την κάθε μας επιτυχία με τον ανάλογο κανονιοβολισμό της νίκης.

Όσο για τους εκπροσώπους του λαού ; Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Αναφέρομαι στην ψήφιση της τροπολογίας του επίμαχου άρθρου από τους 154 βουλευτές και στις πληροφορίες, ότι υπήρξαν κι άλλοι βουλευτές υποστηρικτές μας (;), που όμως δεν τόλμησαν. Ο νοών νοείτω.

Αθήνα 21-10-2011

Νίκος Καρβουνάς

Πνευμονολόγος

Μέλος Δ. Σ. ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ

Μέλος Δ. Σ. ΙΣΠ